

Dierentuin Pretpark vakantie Westelbeers



Tanja,Linda,Henk,Wilco,Charly,Robert en Paul

Begeleiding: Catherine en Vincent



Vrijdag 14-08-2015 zijn wij vertrokken met een gezellige groep deelnemers richting westelbeers. Wij begonnen met een kleine vertraging omdat een van de deelnemers wat later kwam door een verlate taxi. Rond de klok van kwart voor vier arriveerden wij bij ons nieuwe onderkomen voor de komende dagen. Na de spullen en de deelnemers bij het huisje te hebben gebracht hebben wij de bus naar de centrale parkeerplaats gebracht. Toen ik daar aankwam arriveerde onze laatste deelnemer Charly en was de club compleet. weer terug bij het huisje zijn wij eerst gezellig samen iets gaan drinken in het huisje waarna wij iedereen zijn of haar kamer hebben laten zien. Toen de koffers uitgepakt waren zijn Vincent, Wilco en Tanja samen nog een paar boodschappen gaan doen. Bij terugkomst waren de anderen al druk bezig met het avondeten koken. Er stond pasta op het menu en iedereen heeft heerlijk zitten smullen en zeker van de vla met slagroom.



Nadat iedereen heerlijk heeft zitten uitbuiken hebben wij maar even koffie en thee gezet , als afsl uiter van de avond een drankje . Morgen staat er een dagje Zoo Parc Overloon op het programma , gezellig een dagje dieren kijken.

Zaterdag 15-08-2015 is de tweede dag van onze vakantie.

Rond de klok van acht uur werden de eersten wakker en begonnen met douchen. Nadat iedereen een heerlijke was gedoucht konden wij aanschuiven voor het ontbijt. Na het ontbijt was het nog even naar het toilet gaan en daarna op naar de bus. Tijdens het bus ritje wordt er veel gelachen en de meesten kregen niet eens mee dat wij al een uurtje onderweg waren en ondertussen al bij Zoo Parc Overloon



geariveerd waren. Toen de bus geparkeerd en iedereen uitgestapt was gingen wij met zijn allen richting de kassa waar wij hartelijk werden ontvangen. Eenmaal binnen kwamen wij eerst een grote pinguïn familie tegen, een stukje verder stonden wij ineens op een paar meter van een rode reuzekangoeroe. Dit vonden de deelnemers geweldig.

Tijdens onze wandeling door het park kwamen wij vele mooie dieren tegen maar de mooiste was toch wel de witte tijgers die hier sinds een korte tijd in het park verblijven.



Dit prachtige dier heeft op iedereen een geweldige indruk achter gelaten. Nu was het tijd voor een heerlijk drankje en een kleine versnapering. Toen wij op het punt stonden om verder te gaan met onze tocht door het park begon het te regenen en iedereen zocht snel een droge plek op. Dit alles bleek loos alarm want meer dan een paar druppels waren het niet dus gingen wij gezellig verder.



Onderweg langs de vele dieren die wij nog tegen kwamen werd er veel gelachen en voor wij het wisten stonden wij bij de uitgang. Nog even het vriendelijke personeel gedag zeggen en op naar de bus. Onderweg naar de bus begon het te regenen, steeds harder en harder. Gelukkig konden de meesten aardig droog in de bus komen. Snel even naar de supermarkt voor wat brood, vla, melk en wat andere dingen en daarna in de regen terug naar ons huisje. Eenmaal onderweg werd het steeds rustiger in de bus want de een na de ander viel in een diepe slaap.



Op Linda, Paul en Charly na sliepen alle deelnemers. De gene met het grootste woord was Charly, die vond het helemaal geweldig in de bus en de rit kon hem niet lang genoeg duren. Vlak bij het huisje stopten wij in een buur dorpje en daar vertelden wij iedereen dat er patat op het menu stond en dat was groot feest. Eenmaal thuis zijn wij gaan eten en na het eten werd er koffie tijd geroepen dus de koffiekkan maar aangezet. Na de koffie was het nog tijd om even samen te zijn met een lekker drankje maar de meesten gingen al snel naar hun bed. Morgen is het zondag, een rustdag en wij hebben iedereen gezegd dat ze lekker mogen uitslapen. wij zijn benieuwd.



Zondag 16-08-2015 een dag om bij te komen

Vandaag mochten alle deelnemers uitslapen maar toen wij Paul om 8 uur hadden gewekt was het maar even voordat iedereen in de woonkamer kwam. Wij hebben de deelnemers om de beurt een heerlijke douche laten nemen zodat iedereen lekker fris aan de dag kon beginnen. Samen even de tafel dekken voor het ontbijt om daarna gezellig met zijn allen te ontbijten. Na het ontbijt zijn wij lekker rustig in de woonkamer gaan zitten en hebben wij samen een mooie film bekeken op de televisie.



Toen de film was afgelopen zijn wij met de deelnemers een wandeling gaan maken door het park waar wij verblijven. Na een heerlijke wandeling kwamen wij weer terug bij ons huisje en hebben wij voor de deelnemers een heerlijke omelet gebakken. De deelnemers wilden graag iets gaan doen later op de middag maar dit hebben wij een beetje afgehouden omdat wij morgen een drukke dag in de efteling zullen hebben. Toen kwam van Robert de vraag wat wij gingen doen met het avondeten en dat was voor iedereen een mooie verrassing want wij hadden een tafel gereserveerd bij een pannenkoekenrestaurant hier in de buurt. Dit nieuws werd onder luid enthousiasme ontvangen. Rond de klok van 18 uur vertrokken wij naar de parkeerplaats van het park en stapten wij in de bus om naar het restaurant te gaan. In het restaurant aangekomen kwam voor velen de zwaarste klus van de dag, het uitzoeken van een heerlijke pannenkoek. Toen de serveerster onze bestelling opgenomen had was het wachten op de bestelde pannenkoeken, gelukkig hoefden wij niet lang te wachten.



Eenmaal de pannenkoeken voor ons wat het tijd om aan te vallen en dat deed iedereen dan ook gretig,



ook mocht een heerlijk drankje bij het eten niet ontbreken. Onder ons hebben wij een echte bierkenner en een man die er een uitstekende smaak voor heeft. Wij hebben het hier over Henk die hier heerlijk genoot van een speciaal kasteelbiertje, dit biertje was gebrouwen met speciale ingrediënten zoals chocolade, rozijnen en zoethout. Het smaakte hem zo goed dat hij zelfs vriendelijk vroeg of hij er een tweede glas van mocht hebben. Het is een genot om Henk zo te zien genieten vooral omdat hij blind is, wij hebben heel veel respect voor

hem en hoe hij hiermee mee omgaat. Na die heerlijke pannenkoek had iedereen zijn of haar buikje vol en wilden ze graag weer naar huis. Eenmaal thuis gekomen werd al snel de koffiekan aangezet en wilde iedereen een lekker bakje koffie. Sommige deelnemers wilden na de koffie nog een glaasje fris en anderen kozen ervoor om lekker te gaan slapen. Rond de klok van half elf gingen de laatste deelnemers naar bed omdat wij morgen samen naar de efteling gaan.



maandag 17-08-2015 de dag van de efteling.

Vandaag stond het uitje naar de efteling op het programma en de bedoeling was rond de klok van tien uur te vertrekken. Helaas lukte dat niet door een klein probleempje met Tanja en dat moesten wij eerst even oplossen door naar de supermarkt te gaan voor wit brood.



Rond de klok van 11 uur vertrokken wij dan toch naar de efteling. Toen wij daar aankwamen mochten wij naar voren rijden op de parkeerplaats met onze bus. Snel even een rolstoel regelen voor Wilco en dan met zijn allen naar de kassa. Bewapent met een plattegrond gingen wij het park binnen. Als eerste en tevens de belangrijkste opdracht wat wij hadden was Henk in de nieuwste achtbaan van Nederland zien te krijgen de baron 1898. Samen met Catherine ging hij via de invalide ingang richting de attractie. Na een tijdje waren zij aan de beurt, na afloop van hun rit waren ze beiden erg opgetogen van de rit.



Ondertussen was het zachtjes begonnen met regenen en dat werd steeds in de loop van de middag. Wij merkte helaas dat de service bij veel attracties niet echt geweldig was op het gebied van minder validen waardoor wij veel tijd verloren om ook attracties te vinden waar wij als groep in konden. Op een bepaald moment is Vincent maar samen met Linda, Tanja en Paul in de rij gaan staan voor de fatamorgana terwijl Catherine met de rest op het terras is gaan zitten onder een grote parasol.

Na een paar attracties gehad te hebben merkten wij dat een deel van de groep moe begon te worden ondanks de rust momenten die wij hadden ingelast. Toen hebben wij maar overleg gepleegd met de groep en uiteindelijk besloten om richting de uitgang te gaan. Op de terugreis zijn wij nog even naar de supermarkt gegaan om ingrediënten te halen voor een heerlijke pan nasi. Na het avondeten hing bij vele deelnemers de ogen op half 7, dus velen gingen deze avond op tijd naar bed. Voor de dinsdag staat weer een rustdag gepland om zo de deelnemers een beetje te ontzien.



Dinsdag 18-08-2015 de tweede rustdag van de vakantie.

Ondanks dat iedereen mocht en kon uitslapen behalve Paul waren de meesten er voor half negen toch uit. Sommigen gingen lekker in hun nachtkleding in de kamer zitten en anderen gingen onder de douche. Eerst wilden ze een lekker bakje koffie of een kopje thee om daarna aan het ontbijt te beginnen. Na gewoon een lekker ontspannen ochtend van kaartjes schrijven hebben wij de deelnemers verrast met broodjes knakworst als middag eten en daar zei niemand nee tegen. Na het middageten zijn wij lekker naar Tilburg gegaan om daar heerlijk te genieten van een terrasje en even te winkelen. Sommige deelnemers kochten leuke dingen voor zichzelf maar een ander zoals Linda kocht weer iets moois voor haar moeder waar ze veel van houdt. Helaas hadden wij niet erg veel tijd om te winkelen omdat wij wat gepland hadden wat het avondeten betreft. Wij zijn met zijn allen in de bus gestapt om naar een restaurant te gaan. Dit was een van de berenrestaurants van Nederland die in Tilburg gevestigd is. Toen



iedereen dit zag waren ze door het dolle heen vanwege de vele beren die er te zien zijn in dit soort restaurants. Vincent heeft op een bepaald moment Henk een rondleiding gegeven langs de vele beren zodat hij ook een beetje een beeld kon vormen van het restaurant door te voelen. Nu was het tijd voor het eten want de serveersters liepen met volle borden richting onze tafels. De een had een heerlijke sate, de ander een heerlijke schnitzel of een varkenshaasje. Als afsluiter van de maaltijd mocht iedereen een ijsje uitzoeken. Niet iedereen wilde ijs en voor hen werd er koffie besteld. Ze hadden daar een speciale dessert kaart met heerlijke ijsjes erop, toen Vincent vertelde dat ze de prachtige berenbeker mochten houden wist iedereen gelijk welk ijsje ze wilden hebben. Iedereen genoot van het nagerecht en daarna was het tijd om de rekening te betalen. Voordat wij weer naar de bus gingen hebben wij nog even een groepsfoto gemaakt bij de beer die bij

de ingang stond. Een vriendelijke vrouw die daar zat was zo vriendelijk om dit te doen zodat wij er dit keer ook eens allemaal op stonden. Hierna was het tijd om richting huis te gaan voor een gezellige avond. Het viel ons (de begeleiding) op dat er een paar deelnemers zijn die toch behoorlijk vermoeid zijn en die hebben wij vanavond maar wat eerder naar bed gestuurd. Wat er morgen op het programma



staat is nog onbekend, wij gaan eerst maar even kijken hoe het met de deelnemers gesteld is. Slaap lekker.

Woensdag 19-08-2015 dagje weg maar waar naar toe.



Woensdagochtend rond half negen waren alle deelnemers al weer wakker en kon het douchen beginnen. Tijdens het douchen van de deelnemers heeft Vincent de tafel klaar gemaakt om te kunnen ontbijten. Na het douchen schoven de deelnemers een voor een aan de ontbijttafel en toen de groep compleet was konden wij gaan eten. Na het ontbijt nog een kopje koffie en tijdens de koffie vertelde Catherine iedereen dat wij weg zouden gaan vandaag, gelijk kwam de vraag van waar gaan wij naar toe. Catherine zei dat dat een verrassing was voor iedereen. Onderweg naar de bus hoorden wij een hond blaffen en dat was de Deense dog waar Henk de hele vakantie naar op zoek was geweest. Vincent is even naar de eigenaar van die hond gelopen om even een praatje te maken en te vragen of Henk de hond voorzichtig mocht voelen en dat mocht. De eigenaar deed de hond aan de riem en liep met Vincent mee naar de groep. Henk aaide voorzichtig de hond maar de hond was een beetje onrustig door de grote groep.



De eigenaar had dit door en nodigde Henk en Vincent uit om later op de dag met zijn tweetjes terug te komen zodat de hond ook rustiger zou zijn. Na deze ontmoeting zijn wij naar de bus gegaan en vertrokken wij naar de onbekende bestemming. Toen wij dichterbij onze eindbestemming kwamen kregen de meesten door waar wij vandaag naar toe gingen. Het was SafariPark de beekse bergen. Wij hebben daar eerst een rolstoel geregeld voor Wilco omdat hij toch wel aardig vermoeid was ondanks dat hij weinig heeft hoeven te lopen. Eenmaal in het park besloten wij om te beginnen met een boot tocht



door het park. Tijdens de wandeling richting de boot kwamen wij bij de leeuwen en dat vond iedereen erg indrukwekkend. Na een tijdje was het toch tijd om richting de boot te gaan omdat wij wel een mooi plekje wilden hebben. Tijdens het wachten konden wij genieten van de vele eenden en vissen in het water. Eindelijk kwam daar de boot aan, eerst nog even wachtte tot dat iedereen van

de boot was en toen mochten wij erop. Op de boot was er een liftje aanwezig zodat wij ook met de rolstoel naar boven konden om zo te genieten van de mooiste plaatsen. Onderweg kwamen wij langs vele dieren en het was genieten van de tocht. Toen de boot weer afgemeerd was hebben wij gewacht tot iedereen van boord was voordat wij gingen waardoor wij lekker de ruimte en tijd hadden om iedereen weer veilig aan wal te krijgen. Na deze mooie tocht was het tijd om de innerlijke mens even te vertroetelen met een broodje en wat drinken. Wat is er mooier dan een broodje eten terwijl de nijlpaarden naast je in het water speelden. Na kort overleg met iedereen werd er besloten om via de wandelroute door het park terug te lopen en zo wat dichterbij de dieren te komen. Het was een prachtige wandeling langs verschillende dieren zoals krokodillen en tijgers.



Ook mochten de apen niet ontbreken. Langzaam maar zeker kwamen wij in de buurt van de uitgang waar wij nog even de foto's en sleutelhangers moesten ophalen. Buiten de uitgang kwamen wij de mascotte van het park nog tegen (een olifant) en die moest nog wel even geknuffeld worden door een aantal deelnemers. Na het knuffelen was het tijd om naar de bus te gaan en daarna nog even een paar boodschappen voordat wij weer thuis waren. Eenmaal op het park aangekomen gaf Vincent de huissleutel aan Catherine zodat hij eerst met Henk even nog bij de Deense dog op visite kon. Eerst begon de hond te blaffen maar al snel had hij door dat Henk een aardige man was en kwam naast Henk liggen. Henk streelde de hond zo heerlijk dat die bijna in slaap zou vallen. Na een tijdje hebben wij afscheid genomen en voegden wij ons bij de rest om samen lekker te gaan eten. Na het eten was het tijd voor de bekende koffie en thee, wat iedereen vanavond had weten wij niet maar het leek wel een nationale lach avond, maar beter zo dan dat iedereen met een sip gezicht in de kamer zit. Zo rond de klok van tien uur gingen de eersten naar bed en tegen half twaalf ging de laatste deelnemer slapen. Morgen gaan wij waarschijnlijk nog even lekker luieren in de stad voordat de koffers weer ingepakt worden voor de terugreis.



Donderdag 20-08-2015 Een dagje om na te genieten en klaarmaken voor vertrek.

Na het gebruikelijk wakker worden, douchen en ontbijten hebben wij iedereen gevraagd wat ze wilden doen. Iedereen vond het leuk om nog even de stad in te gaan om nog te winkelen. Nadat iedereen nog even naar het toilet geweest was konden wij richting de bus. Onderweg naar Tilburg was het reuze gezellig in de bus en iedereen had er veel zin in. Eenmaal aangekomen zijn wij begonnen met een terrasje, Henk wilde graag trakteren en zorgde voor een gebakje voor iedereen.



Na het terrasje gingen wij verder de stad in en de dames hebben hier voornamelijk het een en ander gekocht. Als afsluiting van een dagje stad wou Paul ineens ook trakteren op een drankje en dat hebben wij dan ook maar gedaan bij een gezellig restaurantje. Toen iedereen het drankje op had zijn wij weer richting de bus gegaan om richting het huisje te gaan maar eerst nog even langs de supermarkt voor het



laatste avondeten. Dit werd rijst met chicken tonight en de pannen waren schoon leeg. Vincent ging nog even samen met Henk naar de deense dog voor de laatste keer om nog even te genieten van die geweldige hond. Na een klein half uurtje snel weer terug naar huis. Nadat de afwasmachine was ingeruimd werd er koffie en thee gezet. Iedereen kwam nog even gezellig samen voordat wij een begin maakten met inpakken van de koffers en het douchen van sommige deelnemers zodat die vrijdag ochtend alleen gewassen hoefden te worden.

Zo rond de klok van tien uur vertrokken de meesten naar hun bed want de volgende ochtend zou de wekker vroeg af gaan. Om een uur of elf ging de laatste zodat wij de laatste dingen nog konden afronden voor wij zelf ook op een oor konden.





Vrijdag 21-08-2015 de dag van vertrek.

De laatste dag was aangebroken 6.30 uur voor ons en rond 7 uur maakten wij de deelnemers wakker om zich klaar te maken want het wordt een hectische ochtend. Alles verloop aardig volgens schema en rond acht uur konden wij aan het ontbijt voor de laatste keer met deze geweldige groep. Na het ontbijt zijn wij begonnen met spullen naar de bus te brengen en om kwart over tien draaiden voor de laatste keer de deur van ons huisje op slot. Toen wij bij de receptie kwamen stond de taxi van Charly al te wachten dus kon iedereen meteen afscheid nemen van hem. Toen de taxi weg was ging Catherine met de groep naar de bus en ging Vincent met Henk naar de receptie om daar de laatste dingen af te handelen. Toen alles klaar was konden wij beginnen aan de terugreis richting Veenendaal waar vier deelnemers werden opgehaald.

Rond tien voor twaalf arriveerden wij daar en konden wij nog even afscheid nemen van de mensen die hier eruit moesten. Sommigen van hen hadden de tranen in de ogen staan. Voor ons en twee deelnemers stond er nog een ritje naar Arnhem te wachten. Onderweg daar naar toe kwamen wij nog even in de file maar dat kon de pret niet drukken. Eenmaal bij Tendens in Arnhem aangekomen was het tijd om ook van de laatste deelnemers afscheid te nemen. Daarna nog even de reis doorspreken op kantoor en toen zat ook onze reis erop.



Wij Catherine en Vincent kijken terug op een geslaagde vakantie week met een gezellige groep waarmee wij vele leuke en mooie momenten hebben meegemaakt. Wij hopen dat iedere en genoten heeft van deze vakantie. Iedereen bedankt en misschien zien wij elkaar nog eens terug.

Tot slot nog een woordje van Vincent en Catherine: Wij hebben genoten van een heerlijke week die wij samen met jullie mochten meemaken. Vele mooie momenten staan voor eeuwig in ons geheugen gegrift. Wij zullen altijd met fijne gevoelens terug denken aan deze vakantie, iedereen bedankt.

Groetjes en een dikke knuffel van Vincent en Catherine

